

SÍGUEME

Me enamoré de ti
y qué importa si no es sano
me divierto si te pienso
y te pienso sin pensarlo.
Sé que debo seguir
los fantasmas del pasado
se rindieron ante el beso
que plantaste
en mi descargo.
Y vienes hoy por mi
como un huracán sincero
desvistiéndome en la vida
y comiéndome por dentro.
Ahora puedo sentir
que tú sientes lo que siento
cuerpo a cuerpo entrelazados
desgastamos el momento.
Sígueme
te daré mi corazón
no lo mates por favor
y deja que sueñe
seguiré la señal que tú me das
como el río cuando va
y con su corriente.
Y lejos ya de ti
nunca pienses que te olvidó
en la maleta del alma
yo te llevaré conmigo.
Y sepas que mi amor
nunca pasa de puntillas
el espíritu que encierras
lo desnudaré sin prisas.
Sígueme
te daré mi corazón
no lo mates por favor
y deja que sueñe
seguiré la señal que tú me das
como el río cuando va
y con su corriente.
En la orilla de tus sueños
yo te planto mi universo y sígueme.
Sígueme
te daré mi corazón
no lo mates por favor
y deja que sueñe
seguiré la señal que tú me das
como el río cuando va
y con su corriente.

Ik werd verliefd op jou
en wat maakt het uit dat het niet gezond is
ik vind het leuk als ik aan je denk
en ik denk aan je zonder het van plan te zijn
Ik weet dat ik de waanbeelden
uit het verleden zou moeten volgen
ze gaven zich over vlak voor de zoen
die je plaatste
als mijn verdediging.
En vandaag kom je naar mij
als een oprechte orkaan
die mij levend ontbloot
en me van binnen op eet.
Nu kan ik voelen
dat jij voelt wat ik voel
lijf aan lijf verstrengeld
genieten we van het moment.
Volg mij
ik zal je mijn hart geven
maak het niet dood alsjeblijft
en laat het dromen
ik zal het signaal volgen dat jij me geeft
zoals de rivier die voort gaat
en met z'n stroming.
En ik ben al ver van jou
denk nooit dat ik je vergeet
in de koffer van mijn ziel
zal ik je met mij meenemen.
En weet dat mijn liefde
nooit op de teentjes voorbij loopt
het karakter dat in jou zit
ik zal 't zonder haast ontbloten.
Volg mij
ik zal je mijn hart geven
maak het niet dood alsjeblijft
en laat het dromen
ik zal het signaal volgen dat jij me geeft
zoals de rivier die voort gaat
en met z'n stroming.
Op de oever van jouw dromen
plant ik je mijn universum en volg mij
Volg mij
ik zal je mijn hart geven
maak het niet dood alsjeblijft
en laat het dromen
ik zal het signaal volgen dat jij me geeft
zoals de rivier die voort gaat
en met z'n stroming.

Y seguiré contigo sin pensar
Y seguiré contigo hasta el final
Y seguiré contigo amor...
Sígueme, te daré mi corazón
Sígueme...
Me enamoré de ti
y qué importa si no es sano
me divierto si te pienso
y te pienso sin pensarlo



En ik ga verder met jou zonder na te denken
En ik ga verder met jou tot het eind
En ik ga verder met jou mijn lief...
Volg mij, ik zal je mijn hart geven
volg mij...
Ik werd verliefd op jou
en wat maakt het uit dat het niet gezond is
ik vind het leuk als ik aan je denk
en ik denk aan je zonder het van plan te zijn