

Labios compartidos

Amor mío
si estoy debajo del vaivén
de tus piernas
si estoy hundido
en un vaivén de caderas
esto es el cielo es mi cielo.

Amor fugado
me tomas, me dejas,
me exprimes
y me tiras a un lado,
te vas a otro cielo
y regresas como los colibríes
me tienes como un perro
a tus pies.

Otra vez
mi boca insensata
vuelve a caer en tu piel
vuelve a mí tu boca
y provoca
vuelvo a caer de tus pechos
a tu par de pies.

Labios compartidos
labios divididos, mi amor
yo no puedo compartir tus labios
que comparto el engaño
y comparto mis días y el dolor
ya no puedo compartir tus labios
oh amor, oh amor compartido.

Amor mutante
amigos con derecho y sin derecho
de tenerte siempre
y siempre tengo que
esperar paciente
el pedazo que me toca de ti.

Relámpagos de alcohol
las voces solas lloran en el sol
eh!
mi boca en llamas torturada
te desnudas angelada
y luego te vas.

Otra vez
mi boca insensata

Mijn lief
als ik onder het heen en weer gaan
van jouw benen lig
als ik verzonken ben
in het heen en weer gaan van jouw heupen
dan is dit de hemel, het is mijn hemel.

Ontsnapte liefde
je neemt me, laat me achter,
wringt me uit
en gooit me aan de kant,
je gaat weer naar een andere hemel
en komt terug net als de kolibries
je houdt me als een hond
aan je voeten.

Nog eens
stort mijn dwaze mond
zich weer op jouw huid
jouw mond komt terug naar mij
en verleidt
ik glijd weer af van jouw borsten
naar jouw paar voeten.

Gedeelde lippen
verdeelde lippen, mijn lief
ik kan jouw lippen niet delen
want ik deel het bedrog
en deel mijn dagen en de pijn
ik kan jouw lippen echt niet delen
oh lief, oh gedeeld lief.

Gemuteerde liefde
vrienden met en zonder aanspraak
om jou altijd te kunnen hebben
en ik moet altijd maar
rustig afwachten
op het deel van jou dat mij toekomt.

Flitsen door de alcohol
de eenzame stemmen huilen in de zon
eh!
mijn gemartelde mond in vlammen
jij kleed je uit als een engel
en daarna ga je weer.

Nog eens
stort mijn dwaze mond

vuelve a caer en tu piel de miel
vuelve a mí
tu boca duele
vuelvo a caer de tus pechos
a tu par de pies.

Labios compartidos
labios divididos, mi amor
yo no puedo compartir tus labios
que comparto el engaño
y comparto mis días y el dolor
ya no puedo compartir tus labios

Que me parta un rayo
que me entierre el olvido
mi amor
pero no puedo más
compartir tus labios
compartir tus besos,
labios compartidos.

Te amo con toda mi fe sin medida
te amo aunque estés compartida
tus labios tienen el control
te amo con toda mi fe sin medida
te amo aunque estés compartida
y sigues tú con el control.

zich weer op jouw huid van honing
kom terug naar mij
jouw mond doet pijn
ik glijd weer af van jouw borsten
naar jouw paar voeten.

Gedeelde lippen
verdeelde lippen, mijn lief
ik kan jouw lippen niet delen
want ik deel het bedrog
en deel mijn dagen en de pijn
ik kan jouw lippen echt niet delen

Dat een bliksem mij maar doormidden klieft
dat de vergeetachtigheid mij maar begraaft
mijn lief
maar jouw lippen
kan ik echt niet langer meer delen
jouw zoenen delen,
gedeelde lippen.

Ik houd met al mijn overtuiging mateloos van je
ik houd van je ook al ben je verdeeld
jouw lippen hebben de controle
ik houd met al mijn overtuiging mateloos van je
ik houd van je ook al ben je verdeeld
en jij blijft de controle hebben.